

# Evangelisch-Lutherse Vrouwenvereniging

## Martha-Maria 90 jaar



Op 29 januari 2021 is het precies 90 jaar geleden dat de jonge vrouwenvereniging Martha Maria is opgericht. Dit heugelijke feit hadden wij willen vieren op zondag 31 januari in een feestelijke dienst.

Maar door de corona covid 19 werd er roet in het eten gegooid, we zijn sinds maart 2020 niet meer bij elkaar geweest, dus hebben we niets meer voor kunnen bereiden. Zoals het nu is lijkt het er voorlopig ook niet op wanneer we weer bij elkaar

kunnen komen. Dus zullen we deze feestelijkheden moeten uitstellen tot een later tijdstip. Het is jammer, maar het kan gewoon niet.

Hierbij wil ik u een klein beetje geschiedenis vertellen over het ontstaan van Martha Maria. Op 29 januari 1931 kwamen er 12 jonge vrouwen samen met ds. Bergman en Mevr. Maurer (gootmoeder van Wim Maurer) bijeen in de consistorie kamer van de kerk. Waarom nog een tweede vrouwenvereniging oprichten zou je zeggen, want er was toch al een vrouwenvereniging Catharina van Bora. Deze jonge vrouwen hoorden niet meer bij de meisjesvereniging, maar mochten ook niet toetreden tot de vrouwenvereniging Catharina van Bora, alleen om het feit dat ze ongetrouwd waren, ze pasten niet bij al die getrouwde dames, dat kunnen wij ons nu niet meer voorstellen, maar zo lag het toen nu eenmaal.

Zo werd dan de nieuwe vrouwenvereniging opgericht, het oprichten was geen probleem, maar de naam kwam men niet uit. Een Catharina van Bora was er al en de gebruikelijke namen zoals Dorcas, Tabitha, Maria of Martha, Rebecca en noem maar op die werden het niet. Uiteindelijk kwam ds. Bergman met het voorstel waarom noemen jullie je dan niet naar de beide zusters, vriendinnen van Jezus Martha Maria, dat werd het dan, daar kon men het mee eens zijn. Dit komt uit Lucas 10 vers 38-42, dit wordt altijd op de jaarvergadering gelezen.

Ook werden er statuten gemaakt, waarin stond dat de presidente de vrouw van de ds. moest zijn, als zij dat wilde, dus werd wanneer er een nieuwe dominee, kwam. eerst aan zijn vrouw gevraagd of zij het presidentschap van Martha Maria op zich wilde nemen. Meestal maakten ze er geen gebruik van, want in die tijd was er een heel goede presidente, Annigje Joustra.

Het doel van de vereniging was om er te zijn voor de gemeente en werken voor de zending het was niet de bedoeling dat deze vereniging een naaikrans ging worden, maar om met elkaar te werken voor de zending en de Lutherse kerk in de ruimste zin van het woord en tot Geestelijke opbouw van haar leden. Dus de combinatie van de zorgende om, en aan de ander denkende, ook naar elkaar luisterende Martha's en Maria's. Toch zijn wij in de Lutherse kerk er voor elkaar, proberen elkaar te bezoeken in tijden van ziekte e.d. Zoals nu toch af en toe telefonisch contact met elkaar te houden maar bezoeken elkaar nu even niet. Mijn wens is dat we zo nog lang dit mogen blijven doen, de zorg voor en het luisteren naar elkaar, maar ook voor anderen in de gemeente.

Ik hoop dat we met elkaar, met de gemeente dit feest op een later tijdstip feestelijk kunnen gedenken en vieren.

Presidentente Tietie Westra-Kiemel

